

Χαιρετισμός Προέδρου ΣΕΒ

κ. Θεόδωρου Φέσσα

στην εκδήλωση της ΕΕΔΕ

8^ο CEO SUMMIT 2014

“Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ”

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014
Μέγαρο Μουσικής

Ευχαριστώ την ΕΕΔΕ και τον Πρόεδρό της για τη σημερινή πρόσκληση.

Χαίρομαι που η επιχειρηματική κοινότητα αναζητά αφορμές και δημιουργεί γεγονότα που ενισχύουν τον γόνιμο διάλογο. Αυτή είναι η κουλτούρα που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα, το πολιτικό σύστημα, οι κοινωνικοί εταίροι, ώστε να διαλυθεί η αβεβαιότητα και να αποφύγουμε επικίνδυνα πισωγυρίσματα. Και τι πιο επίκαιρο, σε μια τέτοια συγκυρία, να μιλήσουμε για ηγεσία και επιλογές.

Θα ήμουν εκτός κλίματος, αν δεν αναφερόμουν στο περιβάλλον που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Ένα περιβάλλον που μας προβληματίζει, αλλά και φέρνει μπροστά στις ευθύνες του το πολιτικό σύστημα και τους ηγέτες του.

Το κόστος της αβεβαιότητας και ανασφάλειας που πληρώνουμε οφείλεται στο ότι δεν έχουμε καταφέρει να αποσυνδέσουμε το πολιτικό από το οικονομικό ρίσκο. Και όσο το πρώτο μεγαλώνει, θα συμπαρασύρει το δεύτερο.

Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν όμως κρίσιμες στιγμές και καταστάσεις, που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αντιλήψεις και εργαλεία του χθες. Υπάρχει το δημόσιο συμφέρον, η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, που είναι αδιαπραγμάτευτα.

Σήμερα, οι κανόνες έχουν αλλάξει και η χώρα μας έχει επιλέξει να δεσμεύεται από το πλαίσιο του νέου «ευρώ». Οι τράπεζές μας αποτελούν πλέον οργανικό μέρος του τραπεζικού ευρωσυστήματος, της Τραπεζικής Ένωσης. Που σημαίνει ότι το δημοσιονομικό σκέλος, η οικονομική μας πολιτική και οι αρτηρίες του - οι τράπεζες - πρέπει να προστατευθούν από την αβεβαιότητα και την κρίση εμπιστοσύνης, όσο διαρκεί το πρόγραμμα δανεισμού.

Θα είμαστε ασυγχώρητοι αν συνεχίσουμε να αμφισβητούμε οι ίδιοι τα επιτεύγματά μας. Θα είναι άδικο για τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας, που στήριξαν την οικονομία μας από την τσέπη τους, να μην τηρήσουμε τα βασικά και να βγούμε από το πρόγραμμα στήριξης ενωμένοι. Όλες οι άλλες χώρες που βγήκαν από τα προγράμματα στήριξης ομονόησαν σε έναν εθνικό στόχο και τον προστάτεψαν από την πώλωση.

Τώρα που φάνηκαν και στην Ελλάδα τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, τώρα είναι που χρειάζεται να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα έχουμε την επιλογή να στηρίξουμε την οικονομία μας σε επενδύσεις και εξαγωγές - και όχι στην κατανάλωση με δανεικά – και πρέπει, πάση θυσία, να πείσουμε τους πολίτες, τους δανειστές, τους επενδυτές, ότι θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα.

Οι εξελίξεις των ημερών δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Εντός και εκτός συνόρων αμφισβητείται η δυνατότητα της Ελλάδας να τα καταφέρει. Η οικονομική μας ζωή μπορεί κάλλιστα να βρεθεί σε αδιέξοδο και οδυνηρή απομόνωση, αν επικρατήσουν κομματικές, αντί για εθνικές προτεραιότητες.

Μία είναι λοιπόν η πρόκληση για την ηγεσία μας σήμερα, πολιτική και οικονομική. Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να απομονώσουμε τον κίνδυνο. Όλοι μαζί. Η τιπάνια δημοσιονομική προσαρμογή, ένα επίτευγμα κερδισμένο με θυσίες και ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού και να χρησιμοποιηθεί σε μια εθνική και ευρωπαϊκή λύση εξόδου από την ύφεση. Και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση, ως συμβολική και ουσιαστική φυγή προς τα εμπρός, για να θεμελιώσουμε θεσμικά την Ελλάδα της νέας εποχής.

Υπό προϋποθέσεις λοιπόν, στο 2015 μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αρκεί να θυμόμαστε πόσο κοντά - αλλά και πόσο μακριά - βρισκόμαστε από τις προσδοκίες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για πραγματική ανάπτυξη, για δουλειές, για ελπίδα στο αύριο, που μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερο.

Σας ευχαριστώ