

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΒ

Δευτέρα 11/5/2009

Μέγαρο Μουσικής

Ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε ο ΣΕΒ να μου ζητήσει να προεδρεύσω στην σημερινή Γενική Συνέλευση.

Θα έχουμε μια μακριά ημέρα μπροστά μας και είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Αρκετά όχι για πρώτη φορά.

Είθισται ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης να λέει δυο λόγια – πολύ σύντομα – προσπαθώντας να δώσει με κάποιον τρόπο τον τόνο σ' αυτά που θα ακολουθήσουν.

Η χώρα μας περνά από περίοδο απαισιοδοξίας, κυνισμού και ανησυχίας για το μέλλον. Όχι αδικαιολόγητα, ούτε όμως είναι η πρώτη φορά. Για να παρηγορηθούμε θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε όταν ήρθε ο Καποδίστριας.

Πρώτον Χρήματα δεν υπήρχαν.

Δεύτερον Η Πελοπόννησος όλη κατερειπωμένη από τους Άραβας και αι οικίαι
Πυρπολυμένοι.

Το Ναύπλειον και το Αργος κατατυραννούνται από τον Γρίβα.

Η Στερεά Ελλάς άπασα εις την εξουσίαν των Τούρκων.

Η θάλασσα καταπλακωμένη από την Πειρατείαν.

.....

Υπάρχουν λοιπόν και χειρότερα και δεν είναι ανάγκη να πάμε τόσο παλιά. Οι πιο ηλικιωμένοι θυμούνται άλλες εποχές.

Όμως τον μισό αιώνα που πέρασε η χώρα μας έχει πάρει τη θέση της ανάμεσα στα πιο οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου. Έχει μεταμορφωθεί - και αυτό το κάναμε εμείς – οι Έλληνες όλοι μαζί – με καθοριστική συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου.

Ανήκετε – ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που από την φύση μας είμαστε αισιόδοξοι και ριψοκίνδυνοι, αλλιώς δεν θα διαλέγαμε το επιχειρείν .

Έχουμε συνδέσει τις τύχες μας με τον τόπο αυτό και έχουμε μέρος της ευθύνης για την πορεία του, όπως και μερίδιο από τα οφέλη.

Μια πρόσκαιρη μπόρα δεν πρέπει να μας καταβάλλει.

Πρέπει ενωμένοι να μαχηθούμε γι' αυτά που θεωρούμε σωστά, χωρίς να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις εκεί που ο χρόνος βαθαίνει τα προβλήματα και δεν χωρούν άλλες αναβολές.

Καλώ τον κ. Νικολάου να κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων.