

**Χαιρετισμός του Προέδρου ΣΕΒ, Δημήτρη Δασκαλόπουλου
στην προβολή της ταινίας του Al Gore
«An Uncomfortable Truth»**

28 Φεβρουαρίου 2007, Μουσείο Γουλανδρή

Η δημοσίευση της περίφημης πλέον Μελέτης Stern κάνει την προβολή της ταινίας «An Uncomfortable Truth» ιδιαίτερα επίκαιρη.

Η μελέτη αυτή έχει ήδη γίνει αντικείμενο πολλαπλών αντιδράσεων, θετικών και αρνητικών, οι οποίες μάλιστα έφτασαν κιάλας στις σελίδες γνωστών και παγκόσμιας κυκλοφορίας εντύπων. Άσχετα, πάντως, με την επιστημονική της ακεραιότητα, η Μελέτη Stern έχει καταφέρει να επαναφέρει στο προσκήνιο το πράγματι σημαντικό –για πολλούς κρίσιμο πλέον– θέμα της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Το ίδιο ακριβώς επιδιώκει να κάνει και η ταινία αυτή και η οποία ετοιμάστηκε με τη συνεργασία και τελεί υπό την αιγίδα του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Al Gore. Διότι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το φαινόμενο του θερμοκηπίου –που είναι τώρα της μόδας– αλλά, πολύ περισσότερο, **η συνολική επίδραση της ίδιας της ύπαρξης του ανθρώπου πάνω στο περιβάλλον και η διαχείριση από τον άνθρωπο αυτών των επιπτώσεων**.

Οι επαπειλούμενες αλλαγές στο περιβάλλον είναι ορατές. Η ανάγκη αντιμετώπισής τους επίσης. Διαφορά υπάρχει μόνο ως προς την έκτασή τους και τον βαθμό του επείγοντος. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι έτσι υπόθεση και ευθύνη όλων μας –χωρίς εξαίρεση– για εμάς και για τις γενιές που θα μας ακολουθήσουν.

Ο ΣΕΒ στηρίζει έτσι την προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί το κοινωνικό σύνολο στο θέμα αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να ακολουθήσει μία αντικειμενική και χωρίς προκαταλήψεις συζήτηση, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό της πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον.

Κυρίες και κύριοι,

Συχνά υποστηρίζεται ότι η επιχειρηματική τάξη είτε δεν στηρίζει είτε δεν είναι ένθερμος οπαδός της προστασίας του περιβάλλοντος. Η προκατάληψη αυτή έχει την πηγή της στην άποψη παλαιότερων ετών ότι η προστασία του περιβάλλοντος θίγει την ανταγωνιστικότητα. Τίποτα, όμως, δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από τη θέση που υιοθετεί σήμερα μία σύγχρονη, υγιής και κοινωνικά ευαίσθητη επιχείρηση –που είναι και θέση του ΣΕΒ:

- **η βιώσιμη ανάπτυξη, η ισόρροπη δηλαδή σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί την κορυφαία επιδίωξη κάθε προηγμένης κοινωνίας που συναισθάνεται την ευθύνη της απέναντι στις επόμενες γενιές.**

Ως προς το τρίπτυχο «ανταγωνιστικότητα – ανάπτυξη – περιβάλλον», απλά θα παρατηρήσω ότι οι πολιτικές που σχεδιάζονται ορθολογικά, εφαρμόζονται με συνέπεια και διακατέχονται από μακρόχρονη πνοή, δεν μειώνουν την ανταγωνιστικότητα. Τη βελτιώνουν. Περιορίζουν τις αρνητικές εξωτερικές οικονομίες, ενθαρρύνουν τη χρήση

νέων τεχνολογιών, αναπτύσσουν νέες επιχειρηματικές δράσεις, οδηγούν σε πρωτοποριακές κοινωνικές πρωτοβουλίες και δημιουργούν πρόσθετες θέσεις εργασίας. Επιτρέπουν ταυτόχρονα στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην απαίτηση της κοινωνίας και στην ευθύνη τους σαν καλοί πολίτες και σαν καλοί γείτονες. Ο μύθος μίας επιχειρηματικής τάξης που μάχεται το περιβάλλον πρέπει να εκλείψει πλέον.

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Διότι, και ασυνεπείς και αδιάφοροι για το περιβάλλον επιχειρηματίες υπάρχουν και η πολυπλοκότητα των επιπτώσεων των πράξεών μας στο περιβάλλον δεν μας επιτρέπει πάντα να κάνουμε τις σωστές εκτιμήσεις. Για τον λόγο αυτόν ακριβώς, ο ΣΕΒ στηρίζει την προβολή της ταινίας: οφείλουμε να θυμηθούμε, δηλαδή, την περίφημη –αν και λογικά αστήριχτη– φράση «εν οίδα ότι ουδέν οίδα».

Η ευθύνη του ΣΕΒ δεν εξαντλείται, βέβαια, στην προβολή αυτής της ταινίας. Στα τελευταία 15-20 χρόνια πολλά μέλη μας ξεπέρασαν το αρχικό στάδιο της καταστολής των ρύπων, πέρασαν στη φάση της ενεργητικής επένδυσης για την πρόληψη και είδαν τις προσπάθειές τους να επικροτούνται σε διεθνές επίπεδο. Και όλα αυτά χωρίς να θυσιαστεί ούτε στο ελάχιστο η οικονομική τους ευρωστία και ο αναπτυξιακός τους δυναμισμός.

Στόχος μας στο άμεσο μέλλον είναι:

- Να αναλάβουμε την πρωτοβουλία συγκρότησης μίας ομάδας εργασίας με εκπροσώπους όλων των κοινωνικών εταίρων, η οποία θα επιδιώξει να καθορίσει μαζί με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές μίας μακρόπνοης πολιτικής για το περιβάλλον υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που έρχονται στο φως.
- Να ευαισθητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τα μέλη μας ως προς τις ευθύνες τους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Τομέας, ο οποίος οφείλει να αποτελεί έτσι βασικό αντικείμενο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζοντας τόσο πρακτικές αυτορύθμισης όσο και την υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων (standards) όπου αυτό είναι εφικτό. Αιχμή της προσπάθειας αυτής πιστεύουμε πως οφείλει να είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και ο βιολογικός καθαρισμός.
- Να συμπορευτούμε με τους κρατικούς φορείς και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε μία εκστρατεία διαπαιδαγώγησης του πολίτη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς την τεράστια ευθύνη που φέρουν τόσο ως προς την καταστολή όσο και ως προς την πρόληψη.

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ το Μουσείο Γουλανδρή και για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του να προωθήσει την προβολή της ταινίας αυτής και για το ευρύτερο έργο που με συνέπεια και συνέχεια επιτελεί στον τομέα του πολιτισμού.

Σας καλώ να παρακολουθήσετε τώρα την προβολή της σημαντικής αυτής ταινίας και σας ευχαριστώ για την προθυμία και την ευαισθησία με την οποία ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και πρόκληση του ΣΕΒ.